

INLEDANDE ORD

i

BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN

av

Bô Yin Râ

Mer information om boken finns på:

<http://www.boyinra-stiftelsen.se>

BÔ YIN RÂ

BOKEN OM DEN  
LEVANDE GUDEN

I svensk översättning av

Ulf Ringström

WIDINGS STIFTELSE  
Stockholm

Bô Yin Râ's borgerliga namn var  
Joseph Anton Schneiderfranken

Anna Widings första översättning på 1920-talet har inspirerat söner,  
sonsöner och hängivna läsare till utgivning av dessa böcker.

Andra upplagan

Nyöversättning från tyska originaltexten av  
Ulf Ringström

Första svenska upplagan gavs ut 1953

Tyska originalets titel:  
DAS BUCH VOM LEBENDIGEN GOTT

Inbunden ISBN-3-85767-072-x  
Häftad ISBN-3-85767-073-8

Utgavs på tyska första gången 1919 och en bearbetad upplaga 1927.  
Åttonde upplagan 1996 av Kobersche Verlagsbuchhandlung AG i Bern.

© Widings Stiftelse

ISBN 91-85154-652 (häftad)  
ISBN 91 85154-679 (inbunden)

Sättning: Grafisk Informationstjänst, Flen  
Tryck: Graphic Systems, Angered 1997

# Inledande ord

*Den som är from och troende bör inte läsa denna bok!*

*Den som aldrig tvivlat på Gud bör inte heller läsa denna bok!*

Denna bok är skriven för sådana människor som i hårda inre strider velat *tillkämpa sig* sin Gud men inte funnit honom . . .

Denna bok är skriven för alla som fastnat i *tvivlets* törnen . . .

*Dessa skall den hjälpa!*

*Dessa skall den tjäna som vägvisare!*

*Urgammal visdom* är det, som jag förkunnar här.

De få, som kunnat uppfatta den, har hållit den *hemlig* sedan äldsta tider.

Endast vid ett fåtal speciella tillfällen och endast i dunkla symboler gick det att tala om detta under gångna tider här på jorden.

Men nu är tiden kommen att tala *tydligare* om detta, sedan *förvrängda* bilder av denna visdom blivit spridda och alltjämt sprids av personer som ej är behöriga.

I den "*innersta östern*" har beslutats att nu för västerlandets människor öppna det för profana blickar så länge och omsorgsfullt skyddade "*heliga skrinet*".

Den som här öppnar det är bemyndigad att göra det.

Ännu fordrar man dock en *sträng prövning* av de sökande, och ingen kan *beträda* templet som inte dessförinnan *bestått* provet. —

Därför kan jag till en början bara på *långt håll* visa vad den värdige en gång skall *fatta* och *förstå* . . .

Vad som låter sig *sägas* om templets hemligheter skall jag tala om för er!

Om ni vill *utforska* dem måste ni se till att *uppleva* dem i ert eget inre!

De uppenbarar sig i sanning *blott för den* som *med alla krafter* kämpar för att *fatta* dem! —

Genom ”att läsa” mina ord kommer ni *inte* att uppnå särskilt *mycket* . . .

Det som här blir till *ord* måste finna *villiga hjärtan*: — hjärtan som förstår att *upptaga* och *bevara* det, annars har det *förgäves* blivit till ord! —

Ingen kan dock avge *ett omdöme* om värdet av det han fått erfa, innan han underkastat sig den långtgående prövning, som krävs av honom, om han *själv* vill *beträda* templet. —

Blott för dem som är *i det inre* av detta tempel är det möjligt att avge ett omdöme.

Jag kan här blott *utifrån* visa vad som en gång skall uppenbaras i det *innersta* hos den undervisade.

*För att* det skall uppenbara sig är en bestående, stark *vilja* nödvändig, och blott den, som framtvingar denna vilja inom sig, kan hoppas på bekräftelse av mina ord i sig själv.

Han finner vägen till sin *levande Gud!*

Han finner i sig själv andens rike och dess höga krafter!

*Hans Gud* kommer att ”*föd*as” i honom!

Det är mig fjärran att anföra ”*bevis*”.

Om mina ord talar *sanning* måste ni *själva* utröna!

Blott *inom er själva* finner ni den tyste domare, som bekräftar det som mina ord uppväcker hos er . . .

*Mina* bevis kan ni *inte förstå*, ty ni har inte gått de vägar, som jag en gång mödosamt måste vandra! —

Här ges det ej heller några "*allmänt* giltiga" bevis!

Här finner var och en blott *i sig själv* det för honom bindande beviset! — — —

Jag ger er inte heller någon "*vetenskap*" och förkunnar inte någon "*tro*".

Jag visar er blott det som *låter sig* visas av den "*innersta österns*" *visdom*, av *evighetens tempels* höga hemlighet!

Jag hoppas mina ord skall uppmuntra er till ett slutligt *uppvaknande inom er själva*, ty ännu vet *ej någon* av er — *vem han är!* — — —

Och må *kraft* och *välsignelse* komma *alla* till del som har *en god vilja* och *en stor viljestyrka!*