

EPILOG

i

BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN

av

Bô Yin Râ

Mer information om boken finns på:

<http://www.boyinra-stiftelsen.se>

Epilog

För nio år sedan (1919) kom ”*Boken om den levande Guden*” ut för första gången i tryck och har sedan dess över hela världen vunnit otaliga vänner, som blivit tacksamma lärjungar till dess läror.

Här föreligger nu *en ny upplaga*, som grundar sig på *en ny nedskrift*.

Innehållet i den första versionen har *inte ändrats*.

För stora delar har emellertid *en ny utformning* valts, då det så småningom visat sig, att ett och annat uttryck i den *första* versionen tillåtit *en tolkning*, som måste *uteslutas*.

Annat visade sig med tiden vara *alltför knapphändigt skisserat* och påkallade därför *en utförligare behandling* — och slutligen blev *varje ord underkastat förnyad prövning för att utesluta varje möjlighet till missförstånd*.

Det inre sammanhanget i det hela krävde vidare *en ändring av kapitlens ordningsföljd* och *en meningsbyggnad* som gör

att *blicken fastnar* för det väsentliga, eftersom jag i alla mina skrifter "*talar*" på andligt sätt till läsaren och därför måste söka efter typografiska hjälpmedel, som kan *uppväcka tallets klang i det inre*. —

Jag tackar alla som visat mig vad som behövde förtydligas, ty en mening uppfattas *på ett sätt*, om man av *egen erfarenhet känner till* det som den vill utsäga, och på ett *annat*, om en själ, som saknar erfarenhet, skall *föreställa sig* den för att *återuppleva* den.

Men de som tror, att de måste uppbjuda sitt skarpsinne för att upptäcka "*motsägelser*" i mina ord, bör i stället betänka, att det som de tycker är ett så viktigt fynd knappast kan ha undgått *mig heller*. — —

Nyttigare torde det vara för dem att själva *lösa upp* det, som de uppfattar som "*motsägelse*", om de tar i beaktande, att jag säkerligen måste ha mina skäl, när jag ibland låter ord stå kvar, ur vilka *skenbara* motsägelser lätt kan *konstrueras* så länge man inte har fattat vad man borde fatta . . .

Här vill jag nu också uttryckligen påpeka, att jag hädanefter vill se *den nya skriften, som ges här, som överordnad första* versionen av den här boken, då den *nya* versionen förhåller sig till den tidigare ungefär som en i alla delar utbyggd katedral förhåller sig till sin stomme, som saknar målade fönster och altargestalter . . .

Så kan nu säkert "*Boken om den levande Guden*" i sin fullkomnade form och nya dräkt *berika* även alla dem, som

sedan lång tid tillbaka känner till den i dess första version.

Att det här är fråga om en bok, som världen i dessa dagar verkligen *behöver*, intygar idag tacksamt *många tusenden*, som funnit *kraft* och *hjälp* genom dess innehåll. . .

Välsignelse, ljus och *visshet* kommer den att ge *alla*, som läser den utan *förutfattade meningar* och är villiga att *upptaga* den i sig!

Senhösten 1927

Bô Yin Râ

Innehåll

Inledande ord	5
”Guds boning bland människorna”	9
Den ”Vita Logen”	19
Översinnlig erfarenhet	25
Vägen	37
En Sôph	65
Om sökandet efter Gud	71
Om gärning och verk	75
Om helighet och synd	79
Den ”ockulta” världen	85
Det förborgade templet	95
Karma	101
Krig och fred	109
Religionernas enhet	117
Viljan till ljuset	123
Insiktens höga krafter	129
Om döden	137
Om anden	145
Fulländningens stig	153
Om det eviga livet	163
I Östern bor ljuset	169
Tro, talisman och gudabild	179
Ordets magi	187
En kallelse från Himavat	193
Lovsång	199
Epilog	202